

# Gods Liefdesbrief aan jou

*Mijn kind,*

Jij kent Mij misschien niet, maar Ik weet alles over jou.  
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van  
Mijn Zoon, Jezus. Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal  
altijd Vader blijven. "Wil jij Mijn kind zijn?"



*Je Vader, Almachtige God.*

**[www.BelgiumArise.be](http://www.BelgiumArise.be)**

**[info@BelgiumArise.be](mailto:info@BelgiumArise.be)**

